

Nieuwsbrief 19 juli 2019

Beste ouders,



Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Het klinkt een beetje afgezaagd maar dit schooljaar is weer omgevlogen! Als ik terugkijk dan denk ik het eerst aan de kinderen van de groepen 8 waarvan de vertrouwde gezichten en die groter wordende lijven, hun ongeduld om uit te vliegen, hier na de vakantie niet meer rondlopen. Er komt uiteraard vanzelf weer een in aanvang schuchtere groep 7 voor in de plaats die nog aan hun nieuwe status moet wennen. Dat duurt meestal niet zo lang; meestal 1 dag! Aan de andere kant zien we het hele jaar door de kleine 4-jarigen binnenkomen. Meestal met een kleurige muts komen ze zich met 2 klasgenootjes voorstellen in de Kantoortuin met iets lekkers op hun 4e verjaardag. Soms hebben ze het lekkers zelf al opgegeten op de gang en bieden dan bijvoorbeeld, echt gebeurd heel genereus aan, dat we best de lege doos nog wel uit mogen likken als we dat willen!

Dit jaar was ook het jaar van het tekort aan leerkrachten en de lege invalpool! Het is een groot compliment aan onze Stichting Primo waard voor de manier waarop zij heeft geanticipeerd op deze toch wel rampzalige situatie! Via de campagne "Wij willen jou" heeft zich een 50-tal geïnteresseerde HBO-ers of WO -ers vanuit zeer diverse vakgebieden gemeld die zich wilden oriënteren op omscholing tot het mooie vak van leraar! Na de zomervakantie gaan er binnen de Stichting maar liefst 20 zij-instromers aan het werk. Bij ons zullen Dantielle van Dam (geen familie) en Camee Veltema aan het werk gaan op de maandag, dinsdag en woensdag in groep 4/5. De ouders van deze groep zijn hierover al geïnformeerd.

Juf Debby heeft een zoon!



Op 7 juli jl is Milan geboren. De zoon van juf Debby van Komkids. Alles is goed gegaan en op de foto ziet u dat Milan het ook prima vindt om geboren te zijn. Heel veel geluk Debby en we kijken ernaar uit om Milan in het echt te bewonderen.

Verder denk ik aan de kinderen en aan u als ouders, de fijne samenwerking en uw begrip voor de oplossingen bij een zieke leerkracht. Bovendien wil ik de ouders bedanken die geholpen hebben, bij feesten, activiteiten, uitjes, de bibliotheek, het ophalen van oud papier en het sjouwen op de laatste schooldag. Zonder hulpouders zou het een saaie boel worden, dat spreekt voor zich. Ook de ouders van de Ouderraad die dit jaar hard gewerkt hebben om een nieuw betalingssysteem in te voeren, de Dopperactie een succes hebben gemaakt en bij alle feesten een coördinerende rol hebben, heel erg bedankt!

Op zijn plaats is hier speciale vermelding en dank aan **Ingrid Hersbach** die na een jarenlange carrière als ouderraadslid afscheid neemt omdat haar zoon Finn de school gaat verlaten en na de vakantie naar het MO gaat.

Zij stond altijd klaar om te organiseren en te helpen bij alle activiteiten, het kamp voor groep 8 en noem maar op; altijd stond zij klaar voor de school en de kinderen. Heel erg bedankt Ingrid uit naam van alle kinderen en het team! We zullen je hulp en je recht-door-zee aanpak missen!



KOMKIDS,

Bij alle bedankjes mag natuurlijk ook ons vertrouwde partner KOMKIDS niet vergeten worden. Corry, Lia, Astrid en Debby en alle vrijwilligers superbedankt voor de goede zorgen voor de peuters en de kinderen die we voor, tussen en na schooltijd aan jullie goede zorgen konden toevertrouwen.

Onze Medezeggenschapsraad die een behoorlijk aantal jaren een evenwichtige club vormde heeft nieuw bloed nodig! 4 Leden van de oudergeleding nemen afscheid en 1 lid van de personeelsgeleding, Rebecca gaat verhuizen naar het Oosten van het land zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen.

Ik wil de vertrekkende leden heel erg bedanken voor hun jarenlange inzet voor de school. Dat zijn: de voorzitter Irina Thomee, Ilse van Lanschoot, Wieteke Weeda en Judith Klungers. Zij stellen zich om verschillende redenen niet meer verkiesbaar maar hebben hun sporen wel verdiend! Na de vakantie zal zo snel mogelijk geworven worden en verkiezingen worden uitgeschreven!



Ook meester Bart van de Bieb gaat ons verlaten. Hij heeft een nieuwe baan in het "boekwezen". Het is jammer dat hij vertrekt want hij was een bekend en vertrouwd gezicht in de school en heeft een grote bijdrage geleverd aan het leesplezier op de Violier. Ook zorgde hij dat ons boekenbestand ieder jaar werd vernieuwd. Veel succes Bart!

De nieuwe biebmedewerker wordt na de vakantie aan ons voorgesteld.

De Kinderen

De kinderen zijn uiteraard het belangrijkste en het leukst! Door alle bijzaken waar het onderwijs mee wordt lastig gevallen zouden we bijna vergeten wat de kern van ons professionele bestaan is en dat is de ontwikkeling van alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. We hebben dit jaar weer erg van ze genoten en soms, gebaald. We hebben meegeleefd met lief en leed in verschillende gezinnen, gelachen en gehuild!

Tijdens de juffendag bleek maar weer eens mooi de waardering die ouders en kinderen aan de medewerkers toonden maar niet alleen de medewerkers van de school worden gewaardeerd. Leest u hieronder het mooie verslag van een ouder en kind van groep 8 over de waardering voor twee mensen van de TSO die jarenlang tussen de middag de zorg op zich namen!

Overblijf

Wij zijn gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. Een stukje over de overblijf ervaringen van Sami. Sami zit in groep 8 en rond zijn basisschoolperiode binnenkort af. Sami heeft aardig veel gebruik gemaakt van de overblijf. Daar het einde van zijn basisschoolperiode nadert, beseft Sami hoe fijn hij het heeft gehad bij de overblijf. Mede hierdoor wilde Sami in het bijzonder 2 overblijffuffen in het Zonnetje zetten.



Sami; “Juf Elvira, ook wel bekend als ‘Juf Siropa’, dit omdat zij de lekkerste limonade maakt van heel de wereld. Buiten dat is ze ook altijd onwijs vrolijk en staat ze altijd met een lach klaar om ons op te vangen.

Juf Wendy is voor mij altijd een luisterend oor geweest. Een Juf uit ‘miljoenen!’ Ik kan het over alles met haar hebben; Voelde mij altijd opgelucht na ons gesprek. Ze is niet alleen grappig, maar ook onwijs lief!

Mede dankzij de overblijffuffen ben ik altijd met heel veel plezier naar de overblijf gegaan. Als ik 3 dingen moet noemen wat ik voor altijd zal herinneren van mijn basisschoolperiode



dan zou ik zeggen:

-Meester Rob! 3 jaar als leerkracht te mogen hebben met veel plezier!

-Mijn Klas! Allemaal Toppers!

-Juf Wendy! De leukste overblijf juf die er bestaat!

Bedankt voor de mooie herinneringen!!

Sami Aktas”

Als ouder kan ik toevoegen dat de functie van “overblijffuf” niet onderschat moet worden. Ze hebben veel impact op de overblijfkinderen. Ze vangen de kinderen tussen 2 dagdelen op. Op het moment dat kinderen zich even willen laten gaan. Hier is de juiste sturing en de

nodige ruimte dan ook enorm van belang. Een klus waar veel waardering tegenover staat!
Knap Hoor!!

Sami heeft zijn overblijfsperiodes heel positief ervaren. Gek, maar hij zal het missen!

Dank aan alle Overblijffuffen van de Violier voor hun inzet!

Moeder van Sami....Figen Bulakbasar

AFSCHIEDSMUSICALS

De afscheidsmusicals van de groepen 8 waren een groot succes! We mochten gebruik maken van het prachtige decorstuk van onze collega school Het Kleurrijk!! Zij presenteerden dezelfde musical als wij en een van de ouders, decorbouwer van beroep, naar verluid, had dit nog even laten staan om het na het weekend te komen afbreken. Maar toen kwamen wij binnen voor de generale repetitie op maandagochtend! De oh's en ah's waren niet van de lucht! We mochten het zomaar gebruiken.... dat gaf een extra boost en dat was goed te merken!

Een gedenkwaardig afscheid van beide groepen en de kinderen van de combigroep 7/8 hebben zich ook uitstekend vermaakt maar vooral supergoed geholpen!!! Fijn dat Rebecca er was zodat groep 7 door kon gaan met het programma!



Bij deze ook nog een oorkonde toegekend aan de leerkrachten van groep 8! Wat een tropenjaar dat is! Lieve en zeer gewaardeerde Rob, Sabine, Monique en Sandra die tussendoor ook nog afstudeerde, jullie hebben het top gedaan! Dank jullie wel!

Niet alleen de leerkrachten van groep 8 maar alle leerkrachten van de Violier wil ik in het zonnetje zetten. Zij hebben weer een fantastisch jaar neergezet: Hard gewerkt, zeer betrokken, deskundig en lief! Op naar volgend schooljaar! Maar eerst:

Wens ik u en de kinderen namens alle teamleden een hele fijne vakantie toe!

Betty van Dam