

Nieuwsbrief 7 februari 2020

Beste ouders,



Er zijn in de tussentijd weer veel nieuwe kinderen ingestroomd bij de kleuters. Voor de nieuwe ouders maar ook nog ter herinnering voor de “oude” ouders wil ik u op verzoek van de juffen eraan herinneren dat woensdag de gezonde dag is en dat we de kinderen bewust maken van suikervrij gezond eten en drinken.

Woensdag is water, groente en fruit dag.

Als uw kind zijn of haar dopper kwijt is dat kunt u bij mij een nieuwe dopper kopen voor € 7,50 met het logo van de Violier. Wij betalen als school een stukje mee om water drinken te stimuleren. Er liggen ook regelmatig gevonden doppers op de eerste verdieping in het kopieerhok van Frank bij de gevonden voorwerpen dus laat eerst even kijken voordat u een nieuwe dopper aanschaft.

Excursies en bedankt hulpouders!

Zoals u op de Parroberichten van uw groep(en) kunt lezen, maakt de Violier regelmatig gebruik van het cultuur-, natuur- en sportaanbod van Schiedam. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kennis maken met musea, bibliotheken en andere cultuurinstellingen. Leren vindt niet alleen plaats met de pen in de hand en een boek voor de neus! Ook kijken en beleven in de natuur is een belangrijk deel van de ontwikkeling van onze kinderen. Onze kinderen hoeven niet (meer) te overleven in de natuur maar de verwondering en waardering over de samenhang en de levensvormen in de directe omgeving zijn zeker in deze tijd belangrijke aspecten.

We zijn heel blij dat wij als gemeente een NME (natuur- en milieu educatie) hebben waar we lessen, excursies en rondleidingen kunnen volgen.

Voordat ik de loftrumpet over alle culturele instellingen begin af te steken wil ik eigenlijk met dit stukje de hulpouders bedanken die het mogelijk maken dat we deze activiteiten met onze kinderen kunnen ondernemen. Het is altijd een veilig gevoel als een groep de deur uitgaat als de juf of meester ondersteund wordt door een aantal oplettende ouders. Namens alle collega's, heel erg bedankt hiervoor!

Mirthe de Bruin uit groep 8 *net geen* voorleeskampioen van Schiedam.

Woensdagmiddag vond de finale-wedstrijd plaats van het kampioenschap: Ó•cÁ ç[[!^: ^!G c!Dçæ Á&@ãæ Á In het kader van de nationale voorleeswedstrijd.

Onze kampioen Myrthe de Bruin uit groep 8A heeft haar uiterste best gedaan om de begeerde titel beste voorlezer van Schiedam voor de Violier te veroveren en door te gaan naar de volgende ronde. Het juryrapport loog er dan ook niet om. Z^Á æ Á^} Á ^}[!{ ^Áæ • @àà^!Â Maar er kan er maar een winnen.

Myrthe in ieder geval een dikke duim! We zijn trots op je!



Leerlingenraad

Afgelopen maandag heeft onze leerlingenraad vergaderd. Er stonden twee belangrijke punten op de agenda: Het uitkiezen van het goede doel voor de komende Sponsorloop en het (nog steeds) werven van nieuwe leden.

De kinderen hebben besloten dat het fijn zou zijn als alle kinderen hun stem konden laten horen als het om het goede doel gaat. Zij moeten tenslotte de inspanning leveren. Eren uit groep 8 heeft de volgende brief opgesteld die in iedere groep, vanaf groep 3 zal worden voorgelezen. Misschien kunt u thuis ook met uw kind praten over het belang van goede doelen en wat het betekent als je je inzet voor mensen of kinderen waarmee het om welke reden dan ook niet goed gaat.



TSO-Nieuws

Tostidag:

In verband met de sportdag op 21 februari is de tostdag op vrijdag 14 februari. Als u uw kind een boterham met kaas en/of ham meegeeft, dan maken wij er weer een lekkere tosti van.

De kinderen kunnen 21 februari gebruik maken van de TSO. Moet u het ene kind halen van de sportschool en de andere brengen? Geen punt. Voor u als ouder staat de koffie klaar en uw boterham kunt u ook opeten. Komt uw kind niet en is het een vaste dag, graag even afmelden zodat ik weet hoeveel TSO-medewerkers ik moet inzetten.

Op de muur:

Onder andere deze teksten vonden de kinderen op de muur bij het buitenspelen! Vanwege de spelling..vast geen kinderen van de Violier! Felix en Jesse uit groep 8 boden aan het weg te halen maar toen bleek dat er waterproof stiften waren gebruikt bedachten zij dat de stenen moesten worden overgeschilderd. Met behulp van meester Frank werd een passende kleur uitgezocht. Goed plan en bedankt jongens!!



