

We leren woorden die met GEDRAG en GEVOELENS te maken hebben.

bescheiden	als je niet graag alle aandacht naar je toe trekt
de schouders ophalen	de schouders kort omhoog trekken om te laten zien dat je iets niet weet of dat het je niet kan schelen
de wens komt uit	iets wat je wilde, gebeurt echt
de humor	als je grappen maakt en om grappige dingen kan lachen
het karakter	hoe iemand meestal is en doet
opgewekt	blij en vrolijk
de opschepper	iemand die vaak goede dingen over zichzelf zegt
de opwinding	het hebben van een fijn en spannend gevoel
overdrijven	iets erger, groter of mooier maken dan het echt is
stralen	heel blij kijken
de uitdrukking	hoe je gezicht eruit ziet bij gevoelens
het voorgevoel	het gevoel dat er iets gaat gebeuren